



Đấng Yên ủi khác

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời, tức là Thần lễ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các người biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các người”
(Giăng 14:16-17).

Ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh đau buồn, chán nản và thất vọng. Những lúc đó, chúng ta rất cần sự chia sẻ, an ủi từ người thân hay bạn bè của mình. Nhưng mọi sự an ủi đến từ con người chỉ có giới hạn, vì tất cả đều bất toàn và không có một ai có thể ở bên cạnh chúng ta mọi lúc, mọi nơi.

Phúc Âm Giăng 14-17 là những lời dạy dỗ cuối cùng và lời từ giã của Chúa Giê-xu với các môn đệ của Ngài. Chúa biết họ sẽ bối rối, lo lắng... nên Ngài trấn an, vỗ về và phán rằng: *“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời”* (Giăng 14:16).

Sự ra đi của Chúa Giê-xu sẽ không để cho các môn đệ cảm thấy thiếu vắng hay bị mất một điều gì. Bởi vì Ngài hứa sẽ ban một Đấng Yên ủi khác. Tại sao Chúa Giê-xu lại hứa như vậy? Đấng Yên ủi khác đó là ai? Ngài sẽ làm gì cho chúng ta?

Tại sao Chúa Giê-xu hứa ban “Đấng Yên ủi khác”?

Chúa Giê-xu dùng chữ “*khác*” ở đây với hàm ý rằng chính Chúa từ trước đến nay đã là Đấng Yên ủi. Ngài đã đồng hành, bên cạnh và hướng dẫn các môn đồ mặt đối mặt. Giờ đây Chúa từ

giã họ, nhưng Ngài sẽ ban một Đấng Yên ủi khác đến với họ. Chữ “*khác*” mang ý nghĩa Đấng Yên ủi khác này giống hệt như Đấng Yên ủi trước đây là Chúa Giê-xu. Vậy, dù Chúa Giê-xu rời khỏi họ, nhưng một Đấng Yên ủi khác sẽ đến với họ giống như chính Chúa vẫn còn đang hiện diện cùng họ vậy. Ngài hứa rằng sẽ sai một “*Đấng Yên ủi khác*” đến với các môn đồ và ở trong họ, thay thế cho sự hiện diện thân thể của chính Ngài. “*Một Đấng Yên ủi khác*” có cùng bản tính với Chúa Giê-xu.

Chúng ta có thể hiểu câu nói của Chúa Giê-xu trong câu 16 như sau: *“Ta sắp từ giã các con, Ta giao cho các con một công tác trọng đại, nhưng các con đừng lo sợ vì Ta sẽ cho một Đấng đến ở bên cạnh các con. Một Đấng giống như Ta. Đấng ấy sẽ ở bên cạnh các con mãi mãi và giúp các con vượt qua mọi khó khăn trong đời”*.

Mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng đã và đang kinh nghiệm điều này. Dầu Chúa Giê-xu không còn ở trần gian, Ngài không hiện diện về mặt thể lý bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta có một Đấng Yên ủi khác đang ngự trong chính tâm hồn mỗi chúng ta.

Đấng Yên ủi khác là ai?

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, chữ “*Đấng Yên ủi*” là *parakletos* chỉ về “*một người được gọi đến bên*

cạnh một người khác". Ở đây, từ này chỉ về Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu sẽ không tiếp tục ở cùng với các môn đồ. Chức vụ trên đất của Ngài sắp hoàn tất, Ngài sẽ thăng thiên và sau đó Đức Thánh Linh được sai xuống để giúp đỡ các môn đồ trong mọi công tác của họ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến" (Giăng 16:7).

Chúa Giê-xu phán: "Đức Chúa Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác..." (Giăng 14:16), và "...Ta sẽ sai Ngài đến" (Giăng 16:7). Dù Đức Thánh Linh được "ban cho", được "sai đến" nhưng không phải vì thế mà Ngài thấp kém hơn Chúa Cha và Chúa Con. Cũng có một số người xem Đức Thánh Linh không phải là thần vị mà chỉ như một quyền lực, sức mạnh. Những người hiểu như vậy là chưa xem xét Kinh Thánh một cách toàn diện và không hiểu đúng về Đức Thánh Linh. Ngài là Ngôi Ba trong Ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài có thần vị, thần tánh, tư cách, và công việc của Đức Chúa Trời. Ngài đồng đẳng, đồng quyền, đồng vinh hiển với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Đấng Yên ủi làm gì cho Cơ Đốc nhân?

Khi một người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời mình, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong lòng người đó. Ngài là bạn thiết bên cạnh để bênh vực, biện hộ cho chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Thánh Linh cũng là vị cố vấn hướng dẫn, an ủi, khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Từ được dịch là "Đấng Yên ủi" cũng có thể dịch là "Đấng biện hộ". Đây là một từ chuyên môn dùng để chỉ về: (1) Nhân chứng bênh vực cho bị cáo ở tòa án; (2) Luật sư biện hộ, bào chữa, bênh vực cho thân chủ trước tòa án; (3) Vị cố vấn cho những trường hợp khó khăn hoặc được gọi đến để hỏi ý kiến và giúp giải quyết nan đề; (4) Người khích lệ tinh thần binh sĩ; (5) Người đến an ủi, giúp đỡ người có chuyện buồn, mất tinh thần, chán nản, tuyệt vọng trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Linh cũng được

gọi là "Thần Lẽ Thật" hay "Thần Chân Lý". Ngài là Đấng giúp cho Cơ Đốc nhân nhận biết chân lý, hiểu chân lý và sống theo chân lý. Lời Chúa rất sâu xa, mầu nhiệm nên nếu không bởi Đức Thánh Linh soi sáng thì không một ai có thể hiểu đúng lẽ thật trong Kinh Thánh. Giăng 14:17 chép: "...Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi".

Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Thánh Linh đã đến trên một số người và sau thì rời khỏi họ. Nhưng khi Đức Thánh Linh được ban cho vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài đã đến với từng con dân Chúa để ở cùng chúng ta mãi mãi. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có Đức Thánh Linh ở cùng để an ủi khi buồn chán, đỡ nâng khi ngã lòng, thêm sức mạnh khi yếu đuối, soi sáng để hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật vào đời sống. Đức Thánh Linh cũng ban quyền năng để chúng ta làm chứng nhân kết quả cho Ngài và giúp chúng ta trong sự cầu nguyện để theo ý muốn Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời, là Đấng đang chiếm hữu và hiện diện trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Linh không bao giờ để cho chúng ta cô đơn. Chính Ngài sẽ an ủi và giúp sức cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng là mỗi chúng ta có để cho Đức Thánh Linh toàn quyền hướng dẫn cuộc đời mình hay không?

Cầu xin Chúa cho chúng ta được có Đức Thánh Linh ngự bên trong và làm chủ đời sống mình, hầu cho chúng ta sống bằng chính sức sống của Ngài để trong mọi cảnh ngộ: Vui mừng hay buồn bã, sướng hay khổ, khoẻ mạnh hay đau yếu... chúng ta đều sống đắc thắng và làm vinh hiển Danh Ngài. Ước mong rằng mỗi chúng ta được Đức Thánh Linh yên ủi, để rồi chúng ta cũng có thể dùng sự yên ủi đó mà yên ủi những người khác quanh ta như Lời Chúa chép: "Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!" (II Cô-rinh-tô 1:4).

Lê-vi