

TA không để CÁC CON mồ côi đâu

Cơ Đốc nhân hãy vững vàng tin cậy lời hứa đầy yêu thương, quyền năng và sự thành tín của Chúa vì Ngài không để chúng ta mồ côi.



M

ỗi sáng khi đi dạo quanh công viên tập thể dục, tôi không cảm lòng được khi nhìn thấy những em nhỏ nằm co ro trên băng ghế đá, có khi trên nền đất, dưới gốc cây! Là người mất mẹ khi còn ở độ tuổi thiếu niên, tôi hiểu được cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đau đớn đó như thế nào. Dù vẫn còn cha bên cạnh nhưng là đứa con gái tuổi đang lớn, tôi cần mẹ hơn bao giờ hết để hướng dẫn, đỡ nâng trong giai đoạn đầy khủng hoảng. Ở trong cảnh mồ côi mới thấy sự thiếu vắng, cô quạnh, đôi lúc không biết tâm sự với ai.

Trong Giăng 14:18, tôi vô cùng cảm động khi nghe lời hứa của Chúa Giê-xu, *"Ta không để các con mồ côi đâu"*. Tôi nhớ lại trong ngày tang lễ của mẹ, Mục sư, các cô chú và các bạn thanh niên trong Hội Thánh đã đến an ủi. Điều đó đem lại sự khích lệ rất lớn cho tôi trong hoàn

cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng trên hết, tôi nhận được sự an ủi từ chính Chúa, Đấng hứa rằng Ngài sẽ không bỏ rơi tôi, không để tôi mồ côi. Bất kỳ lúc nào khi những cơn bão của cuộc đời ập đến, lời hứa này của Chúa lại vang vọng trong tôi, đem đến cho tôi sự bình an và thêm sức để tôi bước tiếp cuộc hành trình. Tôi cảm nhận lời phán của Chúa thật đặc biệt với mình.

Chúa trấn an khi chúng ta bối rối

Chắc hẳn khi một người thân yêu sắp lìa đời, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an và bối rối. Các môn đồ của Chúa Giê-xu cũng ở trong tâm trạng đó khi Chúa Giê-xu cho biết Ngài sắp về trời. Đi với Chúa trong một thời gian dài, các môn đồ không nghĩ rằng sẽ có lúc thầy mình rời bỏ mình. Nếu Ngài đi thì họ sẽ làm thế nào? Ai sẽ ở cùng, dạy dỗ, ban năng quyền, bênh vực, bảo vệ và giúp đỡ họ? Trong

hoàn cảnh đó, Chúa Giê-xu lên tiếng trấn an: “Lòng các con đừng bối rối” (Giăng 14:1).

Trong đời sống, có những lúc chúng ta đối diện với nghịch cảnh, chắc chắn chúng ta cũng rất sợ hãi, bối rối. Sống ở đời không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra nhưng Lời Chúa đã hứa rằng nếu chúng ta ở trong Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự bình an của Ngài dù phải đối diện với thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúa là Đấng chăn nhân lành, sẽ không để cho bầy chiên của Ngài phải bơ vơ.

Chúa quan tâm khi chúng ta lo sợ

Chúng ta cảm thông với tâm trạng các môn đồ, suốt ba năm họ sống gắn bó với Chúa như hình với bóng mà giờ đây Ngài sắp lìa khỏi họ. Khi triết gia Socrates qua đời, ông Plato nói về các học trò của Socrates rằng: “Họ nghĩ họ sẽ phải sống mồ côi suốt quãng đời còn lại, như những đứa con mất cha và họ chẳng biết phải làm gì”. Nhưng Đức Chúa Giê-xu thì khác, Ngài không chết để các môn đồ mồ côi, Ngài không bỏ họ và họ sẽ không cảm nhận sự mồ côi như các học trò của Socrates.

Năm 2008, lần đầu tiên tôi sang Mỹ, một đất nước giàu có, rộng lớn. Tôi bị lạc trong sân bay vì không tìm được lối ra để đến khu vực lấy hành lý. Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm nhận được tiếng Chúa vỗ về, “Con hãy yên lòng, Ta ở cùng con”. Tôi liền cầu nguyện với Chúa và trình dâng nan đề của mình. Tạ ơn Chúa, Ngài đã sai một phi công tốt bụng giúp tôi tìm thấy lối ra. Suốt hai tháng ở tại Mỹ, tôi kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa mỗi ngày càng nhiều. Có những lúc gặp vài nan đề, mỗi lần cầu nguyện thì Chúa lại giải cứu một cách kỳ diệu. Thật Chúa quá yêu tôi, Ngài quan tâm từng bước chân tôi dẫu ở nơi nào.

Chúa an ủi khi chúng ta buồn đau

Với tấm lòng yêu thương, Chúa Giê-xu luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất! Biết rằng các môn đồ phải đối diện với nhiều gian truân ở đời, lắm lúc phải trải qua cảnh buồn đau, Chúa yên ủi họ cách vô cùng đặc biệt - Ngài ban Đấng An ủi đến với họ, “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An ủi

khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con” (câu 16-17).

Đối diện với bao hoàn cảnh khó khăn trong thế gian như bệnh tật, hoạn nạn, chiến tranh, chết chóc, mỗi chúng ta cũng có lúc cảm thấy buồn chán, ngã lòng. Đấng An ủi là Đức Thánh Linh đời đời, Ngôi Ba trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng cư ngụ trong mỗi con cái thật của Chúa sẽ an ủi chúng ta mọi lúc, mọi nơi.

Chúa bảo đảm với chúng ta rằng lời hứa của Ngài là chắc chắn

Khi hứa với các môn đồ “Ta không để các con mồ côi đâu”, Chúa Giê-xu cũng cho các môn đồ thấy được vì sao họ sẽ không đơn độc. Ngài khẳng định, “Ta sẽ đến với các con”. Trong Đại Mạng Lệnh, Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta rằng: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Chúa Giê-xu thực hiện lời hứa ấy như thế nào trong khi Ngài nói “Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa” (Giăng 14:19)? Câu trả lời là Ngài ở với chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Mặc dù Ngài về trời nhưng Thánh Linh Ngài vẫn luôn hiện diện với các môn đồ khi xưa, và với mỗi chúng ta hôm nay.

Cơ Đốc nhân hãy vững vàng tin cậy lời hứa đầy yêu thương, quyền năng và sự thành tín của Chúa vì Ngài không để chúng ta mồ côi. Mỗi khi tâm hồn bất an, cô đơn, lo sợ, hãy nhớ Chúa là vàng đá cho chúng ta dựa nương. Chúa Giê-xu hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Cha trên Thiên đàng nhưng Thánh Linh Ngài là Đấng An ủi, là Thần Lẽ thật vẫn luôn ở cùng chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải ở trong Ngài và thuận phục sự hướng dẫn của Ngài. Hãy luôn tin cậy và khao khát được Đức Thánh Linh đổ đầy chính Ngài, để chúng ta luôn sống trong năng quyền Đức Thánh Linh, luôn có sức mới chiến thắng thế gian, tội lỗi và quyền lực của sự tối tăm cho đến khi gặp Chúa!

Đầy tớ gái

(Các câu Kinh Thánh được trích trong Bản Truyền thống Hiệu đính)